



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

ΕΤΟΣ 2^ο , ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 79

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

**"Τ' όνειρο, η πραγματικότητα και ο πόνος μου
για την Μακεδονία μας."**

Χθες βράδυ είδα ένα όνειρο. Ένα όνειρο-ταξίδι μέσα στον χρόνο...

Ονειρεύτηκα τον φιλόσοφο Διογένη να ψάχνει μέσα στο καταμεσήμερο με το φαναράκι του φωνάζοντας «άνθρωπον ζητώ».

Ονειρεύτηκα τον Αριστοτέλη, τον αρχαίο Έλληνα Μακεδόνα φιλόσοφο, που η διδασκαλία του επηρέασε για αιώνες την φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική σκέψη.

Ονειρεύτηκα τον Μέγα Αλέξανδρο, το παλληκάρι της Μακεδονίας, που εκπολίτισε την οικουμένη.

Ονειρεύτηκα τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, στον οποίο παρουσιάστηκε κάποιος Μακεδόνας λέγοντάς του «διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν».

Ονειρεύτηκα την Αγία Λυδία, από τους Φιλίππους της Μακεδονίας, την πρώτη ευρωπαϊά χριστιανή.

Ονειρεύτηκα τον πατρο-Κοσμά, μεσ' τον μεγαλόπρεπο Ναό του Αγίου Στεφάνου μας, να κηρύττει «Ψυχή και Χριστός μας χρειάζονται».

Ονειρεύτηκα τον ήρωα Μακεδόνα Εμμανουήλ Παππά, τον πρωτεργάτη της εξεγέρσεως στην Χαλκιδική ενάντια στον τουρκικό ζυγό.

Ονειρεύτηκα τον Παύλο Μελά, τον θρυλικό Μίκη Ζέζα, που άφησε την άνετη και ήσυχη ζωή της Αθήνας για να έρθει στα κακοτράχαλα βουνά της Μακεδονίας να σώσει τους Έλληνες Μακεδόνες.

Ονειρεύτηκα τον Καπετάν Κώττα επάνω στο ικρίωμα, με το σχοινί στο λαιμό του, να φωνάζει «Ζήτω η Ελλάς» και να σπρώχνει το υποπόδιό του.

Ονειρεύτηκα τον Καπετάν Άγρα, 21 ετών παλικάρι, υπολοχαγό από το Ναύπλιο, να φεύγει από την Αθήνα και να μπαίνει στην λίμνη των Γιαννιτσών, και στα 27 χρόνια να αφήνει την τελευταία του πνοή στην κρεμάλα, για την ελευθερία της Μακεδονίας.

Ονειρεύτηκα τον Ίωνα Δραγούμη να βροντοφωνάζει πάλι «Εάν σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει».

Ονειρεύτηκα τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη να θρηνεί για την Μακεδονία και να προσπαθεί να γιατρέψει τις πληγές της.

Ονειρεύτηκα την δασκάλα Βελίκα Τράϊκου να παριστάνει την τρελή για να μεταφέρει τα πολύτιμα έγγραφα του Μακεδονικού Αγώνα και την ίδια στιγμή να διδάσκει στα Ελληνόπουλα της Μακεδονίας την ιστορία, τα γράμματα και τα ιδανικά της φυλής μας.

Ονειρεύτηκα την λίμνη των Γιαννιτσών και «βίωσα» ιστορίες από «Τα Μυστικά του Βάλτου» της Πηνελόπης Δέλτα.

Ονειρεύτηκα τον Μακεδόνα λοχία Δημήτριο Ίτσιο να πολεμά, με τους άνδρες του μέχρις εσχάτων, στα οχυρά της γραμμής Μεταξά, τις σιδηρόφρακτες φάλαγγες των Γερμανών.

Ονειρεύτηκα... και ξύπνησα! Ξύπνησα, μα είδα έναν εφιάλητη!

Είδα πρωθυπουργίσκους οσφουοκάμπτες, να λιβανίζουν και να ραγιαδίζουν.

Είδα υπουργίσκους να ελίσσονται διπλωματικά και να μα-
σούν τα λόγια τους.

Είδα πολιτικάντηδες να προσκυνούν και να αγνοούν την ι-
στορία και τη γνώμη ενός ολόκληρου λαού.

Είδα ανθρωπάκια του πνεύματος και της κουλτούρας να τη-
ρούν σιγή ιχθύος.

Είδα, και δεν το κρύβω πως πόνεσα πολύ, ρασοφόρους μεγα-
λόσταυρους και μη, να παροτρύνουν για «συνετές» απόψεις και
στάσεις! Να κατευθύνουν, να υπεκφεύγουν και να θολώνουν τα
νερά. Μάλλον ξεχνούν πως ο ιερέας είναι η ψυχή του Έθνους.
Πρωτοπόρος πάντα, ενισχυτής και αγωνιστής θερμός σε κάθε εθ-
νικό ιερό αγώνα. Χωρίς δισταγμούς και αμφιταλαντεύσεις προτάσ-
σει με θάρρος και ανδρεία τον εαυτό του, ασπίδα εναντίον κάθε
επιβούλου εχθρού της πατρίδος. Μάλλον ξεχνούν πως είναι πολύ
γνώριμη στον ιερέα, η θυσία της ζωής του για την πίστη, αλλά και
για την πατρίδα!

Είδα... είδα μόνο Εφιάλτες και Πηλιογούσηδες!...

Νέα «ήθη», σου λένε, νέες θεωρίες, νέες ιδεολογίες...

Ζούμε ομολογουμένως σε δύσκολες εποχές, αλλοπρόσαλ-
λες... Τα πάντα έχουν ανατραπεί. Δεν υπάρχει φραγμός, δεν υπάρ-
χουν όρια. Δεν υπάρχει τροχοπέδη, δεν υπάρχουν φρένα...

Μα, δακρυσμένος απ' τ' όνειρο και τον πόνο αναρωτιέμαι:
Δεν υπάρχουν ούτε ηγέτες; Δεν υπάρχουν πατριώτες; Δεν υπάρ-
χουν άνδρες; Είναι δυνατόν;

Είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο μία συνομοταξία νενέκηδων
και προσκυνημένων, οι οποίοι «κρίμασιν οίς οίδεν ο Κύριος» έμελ-
λε να μας κυβερνούν σήμερα, χθες, προχθές...!

Καημένη Μάνα μου, Ελλάς!

Ποιός τραγικός ποιητής θα συγγράψει το δράμα σου;

Ποιός προφήτης θα θρηνήσει για το κατάντημά σου;

Ποιός Έλληνας θα απομείνει να ξαναγεννηθεί από την τέ-
φρα σου;

Βεβαίως, δεν χάθηκε το πάν. Ανθρωπίνως ναι, χάθηκαν πολλά και αλλοίμονο, ίσως χαθούν περισσότερα! Αλλά «γνώτε έθνη και ηττάσθε, ότι μεθ' ημών ο Θεός»!

Αυτό βάζω στο νου μου και δεν απογοητεύομαι!

Πάντοτε υπάρχει ελπίδα, αφού υπάρχει ο Χριστός. Και «ει ο Θεός μεθ' ημών ουδείς καθ' ημών»!

Αρκεί μετανοούντες να ανήκουμε σ' Εκείνον!

Πατρικά παρακαλώ όλους, να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας και να φωνάξουμε την αλήθεια για την Μακεδονία μας, με κάθε τρόπο και προς πάσα κατεύθυνση.

Η αλήθεια ποτέ δεν είναι μήτε μισαλλοδοξία, μήτε φασισμός!

Ευχές και ευλογίες πατρικές.

+ ι. Π.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Καθημερινά. 7.30π.μ. Όρθρος & 5μ.μ. Εσπερινός.

Δευτέρα 15/1. 5μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου.

Τετάρτη 17/1. 7.30π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία.

Πέμπτη 18/1. 7.30π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία.

Σάββατο 20/1. 7.30π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον π. Παΐσιο.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τ.Κ. 63074

Ιστοσελίδα Ιερού Ναού: inagioustefanouarnaias.wordpress.com

Τηλ. Ιερού Ναού: 23720.23020

Τηλ. Εφημερίων: π.Παΐσιος 6944.214112

π.Γεώργιος 6978.617164